

Voorzitter en Secretaris:

Eddy Leysen
Dunantstraat, 12
B – 3582 Koersel

GSM: 0(032)476 – 35 45 95

e-mail:

eddy.leysen55@gmail.com



Registratienr: 5880/94
Aangesloten bij BBAT

Website:

www.discusvrienden.com

Bankgegevens:

IBAN BE06 7895 7928 4422
BIC GKCCBEBB

Koersel, 26 december 2018

Beste leden,
Beste Discusvrienden,

Hierbij nodigen we jullie uit op onze volgende ledenvergadering:



Dinsdag **8** januari 2019 vanaf 20.00u.
in Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14
te 2520 Broechem

Discussen en Brazilië,
ditmaal anders bekeken...
door
mezelf.

Vooreerst mijn allerbeste wensen om 2018 uit te wuiven en 2019 te verwelkomen!

Zoals al eerder beloofd, kom ik met een (voorlopige) versie van mijn Brazilië reis van 5 september - 6 oktober 2018. Niet alle Gigabites werden al verwerkt; vandaar de "voorlopige" versie.

Het was een reis die al lang sudderde want de eerste reis naar het land van de Keizer had me wel nieuwsgierig gemaakt en ik was eigenlijk toen op mijn honger blijven zitten. Nu ging ik, samen met enkele anderen, op reis en leefden we vrij avontuurlijk tot - de twee laatste weken - héél avontuurlijk. Zonder elektriciteit en lopend water; gewoon op jezelf aangewezen. Ik leerde er respect hebben voor alles wat zij hebben en wat wij missen, inclusief vrijheid en rust. Zij zijn gelukkig met wat ze hebben; wij zijn vaak ongelukkig om wat we niet hebben! Stress kennen ze ook niet en leven van dag tot dag met wat de natuur hen geeft... met hun manier van leven of ingesteldheid lijkt me dat prima te lukken.

Ik ging er tussen discussen en andere vissen zwemmen, we gingen discussen vangen, we gingen er discussen uitselcteren bij 45°C.... kortom: we deden alles wat ik wou doen. Het voordeel van mijn extra twee weken tussen, met en bij de vissers. Kortom: meer dan 65 GB gegevens en herinneringen, die nog dagelijks worden aangevuld met filmpjes van mijn vriend Vitor Hugo... Zelf heb ik duizenden foto's genomen en ettelijke uren gefilmd...

Vitor was de organisator van het geheel en maakte deze onvergetelijke reis mogelijk! Zij die hem al volgen op fb kennen hem en merken het wederzijds respect en de vriendschap die ginder werd opgebouwd.

Het wordt een relaas van een onvergetelijke reis.

Nadien wordt er, zoals gewoonlijk, nog wat nagepraat.

En voor de vergeetachtigen: het is "Verloren maandag"....

Niet vergeten je lidgeld te vernieuwen voor 2019! Het lidgeld voor de Discusvrienden kunnen we op 25€ houden, maar zij die ook Aquariumwereld willen, moeten wel 2€ meer betalen. Het totaal wordt dan 43€. Voor de 18€ extra krijg je dan het maandblad Aquariumwereld thuisbezorgd.

Tot dinsdag!?

Met vriendelijke groeten,
Eddy,
Voorzitter

